

Livet som vände

Linda 15 år var ute och joggade efter den stora vägen när bilen kom emot henne.

Hård smäll, duns och mörker.

En ung och full man hade inte sett Linda där hon kom joggandes efter väggkanten. Det var fortfarande ljus så det kunde han inte alls skylla denna olycka på.

Bilföraren ser hur Linda flyger upp ovanför sig och landar på den hårda asfalten. Mannen som heter Anders och är 33 år blir rädd och backar därför sin bil från diket och kör iväg. Anders vill inte återigen åka fast för rattfylla så han kör fort därifrån.

Lilian och Folke kommer körandes med sin bil och ser hur Anders kör fort iväg. Snabbt registrerar Lilian bilens registreringsnummer. De stannar sen och går ut till Linda. Folke skyndar sig genast att larma 112.

Ambulansen och även polisen är snabbt på plats. Linda körs i ilfart till närmaste lasarett som ligger strax bredvid där olyckan nyss har skett. Men det blir bara en hastig kontroll av Linda. Läkarna inser snabbt att Linda behöver specialvård så det blir helikopter till länslasarettet.

Lilian och Folke ger under tiden som Linda undersöks sina uppgifter till polisen. Snabbt så sker en efterlysning efter Anders. Det är inte första gången som Anders har kört onykter så han finns i polisens register. De står på span vid hans bostadsområde då han kommer körandes hem. Anders får blåsa och ett kraftigt utslag visas på polisens alkoholmätare. Anders tas med för ytterligare kontroll av alkoholhalten plus att mera uppgifter ska fås plus dokumenteras.

Allt detta hände för fem år sedan. Linda fick en bruten rygg och sitter numera i rullstol. Anders fick sitt laga straff. Han är numera en nykter alkoholist.

För en ung tjej i tonåren så blev detta ett hårt slag för Linda att acceptera att det var rullstol som gällde för henne livet ut. Hennes rygg blev bruten och hon är förlamad från höfterna och ned.

Men det är gott gry i Linda och lite av jäklar anamma så hon kämpar sig vidare tillbaka till livet.

Numera så går hon ut på krogen med en annan väninna som heter Meg. De åker in med sina rullstolar och köper sig en varsin öl i puben. Pratar med kompisar och tar sen sin rulle (rullstol) och svänger om på dansgolvet med olika killar.

Fast ibland kan det bli skämmigt med killar som vill sitta på deras knän i rullstolen. När de var yngre så skrattade de bara men nu vill de gärna veta varför de gör så. Sedan dessa alla hundra frågor om de kan ha sex? Gud vad de är trötta på denna fråga. Än hur handikappad du är så kan du känna dina erotiska zoner någonstans på din kropp. Hur upplysta är vi svenskar egentligen om handikappade och sex tänker Linda och Meg ofta.

Första gången Linda hade sex var strax före bilolyckan och det var då som hon förlorade sin oskuld. Andra gången var när hon var 17 år. Det var grannens pojke som smekte henne fram till en ljuvlig orgasm. Det var så fint! Han var så rädd om henne hela tiden fast de inte hade sex på riktigt. Linda ler än idag när hon tänker på denna ljuvliga orgasm.

Peg dansar för fullt på dansgolvet men Linda har tagit sin rulle och rullat iväg till sin öl vid deras bord.

Plötsligt så kommer en snygg kille fram till henne. Han frågar om det är ledigt vid deras bord och så klart att det är. Killen säger att han heter Jens och är 23 år. Linda presenterar sig och snart så är pratet i full gång.

Peg kommer med sin rulle till bordet och hälsar på Jens. Snart är Peg glömd för Linda har verkligen fattat tycke för Jens. Kvällen bara rinner iväg och snart är det dags att ta adjö. Mobilnummer lämnas plus en puss mitt på munnen.

Linda babblar hela tiden med Peg om hur underbar Jens är. Tror du att han kommer att höra av sig igen säger hon med en ljuvlig suck. Så klart säger Peg han hade ju bara ögon för dig hela kvällen. De är snart framme vid gatan där de två väninnorna tar farväl av varandra. Linda känner sig som i ett behagligt rus där hon rullar fram efter gatan med sin rulle. Hon känner sig kär.

Hon hinner bara innanför dörren innan meddelandet på hennes iPhone dyker upp på skärmen. Det är från Jens och han önskar henne bara god natt och vill att de ska höras av i morgon igen.

Linda sover med ett lyckligt leende på läpparna hela natten. Vaknar av talgoxars vårliga musik i sina öron. Solen skiner in mellan rullgardinens kanter. Snabbt kollar hon sin iPhone och där finns meddelandet God morgon och kan vi ses idag? ”Så klart att vi kan svarar Linda snabbt. Var och när?”

De beslutar att Jens ska komma och hämta henne med sin bil på eftermiddagen. Dagen tycks bara släpa sig sakta, sakta genom med alla sina timmar innan det är eftermiddag.

Linda har på sig en vacker mönstrad klänning i vitt och rött och har på sig sina bästa underkläder. Luktas friskt från bad och härliga krämer. Hon känner sig verkligen sexig med sitt svarta raffset under klänningen.

Jens är snart där med sin mörkblåa kombibil. Snabbt sätter sig Linda in i bilen och Jens stugar undan rullstolen i bagageutrymmet.

Solen skiner och färden bär av mot havet.

Vattnet har aldrig lyst så blått och ingivande. Vita molntussar puffar fram över himlen medan solen dalar allt mera.

Linda har lutat sitt huvud mot Jens axel där de sitter i hans bil. Deras händer är hårt sammanflätade och det pulserar av hett blod mellan de två.

Jens skrattar till när Lindas mage börjar med att kurra. Det är nog dags för middag säger han glatt. Linda vill inte lämna stranden men så blir det ändå. De kör sakta hemåt och svänger in på Max för att köpa sig varsin hamburgare med bröd plus en coca cola var.

Linda säger nu åker vi hem till mig för att dricka lite gott kaffe och så blir det.

Kaffe och kaffe blir det inte alls för nu blir det heta kyssar i stället. Jens lyfter upp Linda från rullstolen och sätter sig själv i rullen med Linda grenslad över sig.

Det är spännande att upptäcka varandra.

Men Jens är varsam och försiktig och vill inte utnyttja Linda denna första kväll och frågar om kaffet. De skrattar och ordkrigar hela tiden med varandra vid köksbordet. Fast snabbt går det över till allvarligare saker. Jens berättar om sitt liv och Linda berättar om olyckan och hur hon lever idag.

Helt plötsligt säger Jens att nu är det dags för mig att åka hem, det är jobb i morgon. Linda ska också jobba men de kommer överens om att träffas på kvällen hemma hos henne.

Linda drömmer ljuvliga drömmar och går lite före i sina tankar om vad hon vill vad som ska hända mellan henne och Jens. Hela hennes sköte darrar av upphetsning när hon tänker på Jens.

Linda jobbar i kommunväxeln som finns i hennes stad. Där trivs hon bra med sina 3 arbetskollegor. Jobbet är inte för stressigt och inte för tamt heller. Stämningen är god och det är ofta glatt när de har rast och mellan ringsignalerna.

Monika är fenomenal med att se att det har hänt något med Linda. Så hon skojar och säger du har väl inte blivit kär Linda? Så klart att Linda rodnar då, inte bara i ansiktet utan längs efter hela halsen också.

Allt är så nytt men Linda vill ändå bara säga att hon är kär och Monika ska få veta mera sen. Än är allt så nytt. Monika godtar det men är ändå jätteglad över att få se sin arbetskollega så lyckligt glad.

På hemvägen från jobbet så köper Linda hem gott kött med goda tillbehör till. In på systemet för att köpa lite rött till maten. Hem och dukar fint och steker biffar och häller upp lite rött till dem båda.

Jens kommer in och säger glatt att "Här luktar det minsann gott" och tar sitt vinglas. Båda äter långsamt och tittar varandra djupt in i ögonen. Smuttar på sitt vin. Sträcker händerna över det lilla bordet och känner hur de vill ha varandra. Jens bär Linda till sovrummet.

Där ligger de och kysser varandra och smeker varandra på de erogena zoner som finns utanför deras kläder. Darrar av åtrå men det är som om de vill dra ut på detta fina. Jens går iväg för att hämta Lindas rulle.

De återgår till köket och diskar och skrattar och dricker sitt kaffe. Pratar och pratar och snart är det midnatt och Jens tar ett ömt farväl. I morgon kväll ska de träffas hemma hos Jens blir det bestämt.

Jens bor i andra delen av staden i ett gammalt hus med en stor och charmig trädgård som hör till. En vacker grusgång bär upp till den gamla röda träbyggnaden. Inte en handikappanpassad trapp så Jens bär henne från grusgången till en stol i hallen och skyndar sen för att lyfta upp Lindas rullstol.

Storögt så beundra Linda alla gamla rum med dess fina tapeter plus den öppna spisen i vardagsrummet. Det ligger en fäll nedanför och Jens skyndar med att tända upp i spisen.

De sitter skönt i den stora och mjuka soffan och smuttar idag på ett vitt vin. Kramar varandra och spelar med sina tungor där de kommer åt. Linda darrar av åtrå och ser hur Jens mandom är villigt.

Han låter sin hand smeka hennes styva bröstvårtor och Linda kvider av lusta. Hon nafsar på Jens här och där och stryker varsamt med sin hand över hans instängda mandom.

Jens lyfter henne till fällen nedanför den öppna spisen. Snart sitter de där i sina underkläder och låter hud möta hud. Känner hur de vill ha varandra men de vill dra ut på detta fina med att älska.

Snart har brasan slocknat och de båda har somnat med varandras händer sammanflätade. Linda huttrar till och sätter sig i rullen och väcker sen Jens.

De båda tar återigen ett ömt farväl och Jens har återigen burit ut rullstolen och Linda, så det är bara att sätta sig i taxin för att åka hem.

Linda tänker att det är tur att det är fredag i morgon för inte har det blivit mycket sömn under dessa dagar.

Fredag och nu är det Jens tur med att bjuda på mat. Det blir hämtmat från en pizzeria. Pizzan var god och det är vinet också. Ljusen brinner och musiken tonar fram mjukt och fint i bakgrunden.

Mörk choklad till kaffet blev toppen till allt!

Plötsligt är de i Jens sovrum. Sliter av varandra kläderna. Utforskar varandras kroppar och nu känner de sig redo. Först ska de upptäcka hur Linda ska ha sina ben så att hon får ut det maximala av deras älskog.

De flyter iväg och himlen tycks uppenbara sig och det flödar av ljus och himmelska rytmer. De stegras och fungerar smidigt ihop när deras brunster sammanbinds i ett ljuvligt eko av mer. Kroppar höjs och sänks och dalar snart ut i vibbar av gemensam fin sexuell akt.

Nattens mörker sänker sig över dem och de somnar tryggt bredvid varandra.

Linda vaknar tidigt och känner att det är fel, fel tusen gånger om. Hur kan hon tro att Jens vill ha henne en tjej utan ben? Den ena tanken efter den andra tanken dyker upp på alla negativa sätt och vis.

Han är så fin Jens tänker Linda och tittar på honom där han ligger och sover. Så mjuk och fin och hon älskar honom verkligen på alla vis. Men är det rätt av henne att låta honom vara med henne en handikappad?

Salta tårar rinner tyst nedför hennes kind och hon stryker varsamt på Jens. Han vaknar och ser hennes tårar. Men Linda vad är det? Var det inte fint igår? Gjorde jag dig illa?

Nej, Jens det är inte det. Men jag är handikappad och du är helt frisk. Hur ska våra liv kunna se ut tillsammans? Jag vill inte att du ska få stå tillbaka på grund av mig.

Det hjälper inte hur mycket Jens än säger att han älskar henne oavsett hennes handikapp. Förklarar att när det är äkta kärlek, då finns det inga hinder. Hon säger tyst Se bara, jag kan inte ens ta mig ut från ditt hus själv. Jens viskar i hennes öra; Det finns handikappvänliga hus och detta hus går också att bygga om för din skull.

Linda sitter rak i taxin och är tyst. Betalar och tar sig in till sin egen bostad.

Nu bannar hon sig själv flera gånger om. Hur kunde hon bara göra så här mot Jens? Gråter och gråter. Hennes telefon ringer i ett men hon vill inte svara. Samtidigt som hon vill svara.

Det kommer meddelande på meddelande i hennes iPhone om att Jens älskar henne och han ber henne ringa genast.

Linda somnar till slut men vaknar hålögd och mörk under ögonen. Mardrömmen hon har nyss hade drömt sitter ännu fast. Jens hade gift sig med en annan och de väntade nu sitt första barn.

Vill jag ha barn tänker Linda? Klarar jag av barn när jag sitter i rullstoll? Hon vet svaren och hon vet vad hon vill men vad vill Jens? Innerst inne så vet Linda att Jens inte ser hennes obrukbara ben som något handikapp för deras kärlek är äkta så varför straffar hon sig på detta sätt? Det är en gåta även för henne.

Hon förbannar den rattonyktra mannen och målar upp allt som hon kunde ha gjort tillsammans före denna olycka som gjorde henne så obrukbar.

Linda inser att så här går det inte alls att sitta och tycka synd om sig! Livet hon lever är nu och just nu. Det gäller att göra det bästa av det livet för att orka vidare.

Vardag och en ny jobbdag. Linda försöker sminka bort sina mörka märken runt sina ögon. Klär sig som vanligt i chicka färger som tar fram hennes bästa av alla vackra drag.

Hon luktar ljuvligt av fräschet och hon vet om att hon är söt men ändå så tvivlar hon på andras smicker om sin personlighet.

Jens har sms:at flera meddelande på hennes telefon. Hon läser inte ett enda av dessa meddelanden utan raderar bort alla.

Nytt liv och ny arbetsdag, det är det som gäller nu tänker Linda medan hon sväljer ned den envisa gråtklumpen.

Det har nu gått ett halvår sedan Jens och Lindas sista fina kärleksnatt. Båda två går hela tiden och tänker på varandra. Jens försökte i flera veckor få kontakt med Linda men inga svar och ingen som öppnade någon dörr för honom.

Jens har i alla fall byggt om sitt lilla fina och pittoreska hus så att det är handikappvänligt. Till och med byggt en swimmingpool med hissfunktion för att ta sig ned och upp ur poolen.

Har resonerat som så får han inte sin Linda så är ett handikappanpassat hus alltid lätt att få sålt. Jens har till och med tänkt ut en plan för att få sin älskade att tänka om. Han har nämligen pratat med Monika som jobbar med Linda och de har bollat denna idé fram och tillbaka. De beslutar sig för att prova om denna idé ska få Linda att nappa.

Monika har gjort i ordning en fest och dit är Linda inbjuden. Linda försöker hela tiden säga att det vill hon inte, kan inte, orkar inte och så vidare. Monika framhåller hur charmant och trevlig Linda är och

att det är dags att komma ut nu efter ett halvår med sig själv. Ett glas rött och lite kallskuret kan hon väl ändå unna sig och så får hon gå hem när hon vill. Det var ett evigt tjtande tänker Linda om sin arbetskompis men lovar till slut att komma till festen.

Linda har klippt sig i en ny frisyra som klär henne så bra. Busig lugg, fullt med mörkt lockiga lockar som letar sig fram på hjässan och mot hennes söta öron. Nacken är kort. Hennes blåa ögon glittrar faktiskt till när hon ser på sig själv i spegeln.

Nya vita jeans och en härligt blå t-shirt under en vit tunn långkofta. Linda strålar mer än vanligt i sin sista blick i spegeln innan hon åker iväg till Monika.

Så trevligt det är hos Monika. Gott är vinet och god är maten och musiken är bara så bra som spelas nu. Linda blundar och rör sig rytmiskt till musiken. Totalt ovetandes om vad som snart ska ske.

Plötsligt så tystnar musiken och Monika börjar med att prata; Som alla vet så gillar jag er alla och vill er alla väl. Denna fest är till för er och det är så kul att se att så många av er kom för att fira denna glädjens dag med mig. Fick tjata lite extra på en viss person, men det var det värt. Ni vet också att det är själen som räknas och inte dess tempel. Kärleken är det finaste som går att få och att förvärva på olika sätt genom ett liv. Det vet ni alla att jag bruka framhålla eller hur?

Till och med Linda säger med i långt ja som svar till Monika.

Monika fortsätter; Därför så skulle jag vilja att vi höjer våra glas och säger en skål för kärleken och livet. Skål.

Skål ropar alla och snart så flödar musiken ut genom högtalarna igen.

Monika kommer fram till Linda och frågar om hon kan komma med för att hjälpa till med att bära ut några mera snittar från köket. Så klart jag kan sa Linda.

Linda har fullt med snittar i sitt knä i köket och ska strax rulla in med dem i vardagsrummet då hon känner en varm kyss i sin nacke. Hon ryser av välbehag och det pirrar till av ett igenkännade.

Jens, är det du?

Ja älskling det är jag och nu kommer du inte undan något mera säger han skrattandes. Kör in henne i vardagsrummet med snittarna som hon har i sitt knä. Sedan bär det av till köket igen.

Monika har fått ut alla saker från köket som behövs just nu, så Jens kan tala och så han talar. Lindas ögon bara rinner och rinner av glädje. De bestämmer sig ganska snabbt för att lämna festen och åka hem till Jens.

Tala om att Linda fick stora ögon då hon såg allt som Jens har gjort under detta halvår. Bäst var förstås swimmingpoolen eftersom hon älskar att simma.

Linda förstår först nu hur mycket hon betyder för Jens och vill ge deras förhållande en chans.

Jens tar av henne plagg för plagg och smeker henne varsamt och försiktigt. Kysser henne överallt. Han sitter snart helt naken framför Linda. Denna ljusa och bredaxlade man med sina gröna ögon.

Linda återupptäcker Jens och hetsar honom hela tiden med kyssar och sin tunga. Linda ligger också helt naken och villig framför sin älskade Jens. De förenas i en klimax som inte för ord går att beskriva. De vill bara ha mer och mer och rider varandra till himmelska höjder.

Vi hoppar nu fram några år i handlingen för att åter besöka Linda och Jens.

De bor nu båda i Jens handikappvänliga hus. Linda sitter i sin rullstol med en stor mage. Ja, de väntar sitt tredje barn.

Anna-Lee och Eddy heter deras tvillingpar som numera är två år. Det var en kämpig tid det måste de båda erkänna fast med kärlek och rådighet så gick det bra trots allt. Tvillingarna är som att de förstod att deras mamma inte kan göra allt för de är alltid så extra lugna när de är ensamma och hemma med Linda. De ger allt när de är med pappa Jens och hittar då på extra mycket av bus.

Linda tänker ofta för sig själv hur lycklig hon är som får vara med om allt detta. Hur kunde hon ens ha försökt med att avsäga sig sin kärlek till Jens?

Hur många gånger har hon inte sagt till Jens att det var tur att han var så envis och klok. Inte många män i den åldern som tänker så snusförnuftigt det måste Linda erkänna för sig själv gång på gång.

En rackans tur har hon tänker hon ofta och smeker sig varsamt över sin stora mage. Snart är det dags igen och även denna gång så kan hon säga precis när detta älskade liv blev till.

Linda badade nack i poolen och låg och flöt på rygg. Då känner hon hur Jens händer är överallt på henne. Hans tunga spelar förförsikt på hennes känsliga ställen. Hon är villigt våt och redo men simmar närmare för att nafs på Jens överallt. Sakta lyfter han upp henne och kysser henne i en lång kyss och de fulländar det hela med en skön hetsig akt. Båda vill ha mer av varandra men först så retas de lite och simmar iväg och skyndar sig sen ihop för att reta varandra tills det är dags för en ny het kärleksakt.

Linda blundar och ler när hon tänker på sin frihet hon har i vattnet. Där blir hon riktigt jämspelt med Jens och där blev detta nya liv till det vet hon med säkerhet. Hon anar och tror sig veta att det med stor säkerhet blir en flicka. Därför så ska detta barn få heta Liv.

Liv för deras kärleks skull och liv för att Lindas liv vände till att bli något så fantastiskt trots sin tidiga olycka.

Motgångar har alla i livet men för att kärleken ska få vinna så gäller det att se på livet som att det går att utföra på något vis om man bara vill.

Jens har flera gånger berättat för Linda att han aldrig har tvivlat på deras kärlek.

Förra förlossningen gick bra och utan några direkta komplikationer. Linda tänker att det är tur att kroppen är så finurligt utrustad så att plötsliga smärtor glöms fort av.

Vattnet går helt plötsligt och värkarbetet har börjat. Linda ropar på Jens att nu är det dags så skynda dig att ringa efter farmor och farfar.

Linda har rätt för det blev en Liv. En underbar flicka med tjockt svart hår och grön/blåa ögon.

Lika fantastiskt vacker som de andra barnen så klart.

Liv tittar på hela världen med nyfikna och klara ögon där hon ligger på sin mammas mage. Pappa Jens klipper av navelsträngen. Lyckan lyser verkligen över alla i detta rum.

Anna-Lee och Eddy hoppar av glädje när de får se sin nya lillasyster lite senare på dagen.

Tre välskapta barn och en kärleksfull man är det inte lycka säg tänker Linda när hon lägger Liv till sitt mjölkstinna bröst.